



Hjältar, visst finns dom!

Vilken glädje att Dr. Denis Mukwege och Nadia Murad har fått Nobels Fredspris 2018. De har fått fredspriset för sin kamp mot det sexualiserade våldet som används som vapen i krig och konflikter. Det är två människor som arbetar i komplexa miljöer. Vi vill ge dem våra varmaste gratulationer! Men det finns även andra anonyma hjältar som vigt sitt liv åt att göra gott.

Redan när BarnSamariten inledde sina samtal med Dr Mukwege kring möjligheterna för ett samarbete lärde vi känna en ödmjuk människa. Målgruppen i vårt samtal var barn som lever som sexslavar på bordellerna i östra Kongo. På hundratals bordeller tvingas barnen sälja sina kroppar för att kunna överleva. Många blir mammor medan de själva är barn. De utsätts för sexualiserat och psykiskt våld och lever under omänskliga förhållanden. I samarbete med Denis Mukwege arbetar BarnSamariten med projektet Save a Girl, som räddar flickor bort från prostitution och sexslaveri. Flickorna som räddas från sexslaveri får vård på Panzi sjukhuset och rehabiliteras på Safe House för att kunna börja om i livet. En viktig del av uppföljningsarbetet är att försöka normalisera relationen till flickornas biologiska familjer. När våldtäkter och graviditeter drabbar flickorna tar, i många fall, familjerna avstånd från dem. Många familjer är av åsikten att flickorna drar vanära över familjen trots att i de flesta fall är helt oskyldiga till våldtäkter och sexslaveri. Därför behövs åter-

kommande samtal med familjerna för att försöka få till stånd en förändring i tankesättet.

Vi är både stolta och glada över att få vara en del av detta viktiga och ansvarsfulla arbete. Vi vill gratulera Denis Mukwege och hela Panzi Foundation till priset. Vi är många organisationer, församlingar, second handbutiker och privatpersoner som på olika sätt bidrar till att motverka det sexuella våldet som pågår i DR Kongo. Låt oss aldrig sluta att kämpa för dem som lider. Det behövs människor som vågar och som tar några steg till för att en situation ska kunna förändras. Nobels Fredspris 2018 är en bekräftelse på vad dessa hjältar gör med sina egna liv som insats.

25-års jubileum i Portugal

Det finns även anonyma hjältar i vår värld och runt omkring oss varje dag och några av dem finns i Portugal.

Lördagen den 13 oktober 2018 firade kriscentret i Portugal sitt 25-års jubileum. BarnSamariten byggde upp kriscentret på åttiotalet och överlämnade det sedan till Pingstförsamlingen i Portimao och Lar de Crianças Bom Samaritano 1993. Efter det har BarnSamariten endast stått kvar med fadderstöd, men bidraget har minskat under åren då vi sett att de klarat att bära de mesta av kostnaderna lokalt. Detta är ett mycket lyckat projekt där lokala aktörer går in och bär arbetet vidare. Målet med kriscentret från början var att hjälpa övergivna barn som kom från bl a



Mozambique och Angola. På 80-talet fick kriscentret ta emot många barn från dessa länder. Barnen som kom till kriscentret hade övergivits av sina anhöriga. De kom till Europa efter en lång och besvärlig resa. Med åren såg man att det inte bara var barn från Afrika som behövde hjälp, utan även barn från Europa, från länder som Ukraina, Rumänien och Portugal. Föräldrar tog sina barn till södra Europa och lämnade dem på gatan eller utanför ett socialkontor och försvann sedan spårlöst. Även idag finns barn på hemmet som helt har övergivits av sina föräldrar och som förmodligen aldrig mer kommer att få återse dem. Ofta är narkotika och fattigdom orsaken.

Inför 25-års jubiléet var jag och min man Stefan inbjudna talare. Det blev en gripande dag där vi fick dela med oss av våra erfarenheter och minnen men även lyssna till barn som varit på hemmet och som adopterats till nya familjer. Vi fick lyssna till barnen som sjöng tillsammans i en stor kör. De sjöng, dansade, talade och vittnesbörden avlöste varandra. Även funktionärerna berättade om sina upplevelser och erfarenheter av att arbeta på kriscentret. Vi var många som var gripna.

Till de inbjudna gästerna fanns borgmästaren och kommunstyrelsens ordförande, socialarbetare, lärare, pastorer, adoptivföräldrar, personal och volontärer. Barnen som vuxit upp på hemmet och som idag är vuxna betonade med värme att de alltid känt en stark "hemkänsla" på hemmet. De gav uttryck för att de inte växt upp på en institution utan i ett stort hem med många syskon. De lämnade en eftervärme till alla 400 personer som fick möjligheten att lyssna till dem. Det finns idag 34 barn och ungdomar inskrivna på krishemmet. Joao Carlos som är ordförande i Lar de Crinacas Bom Samaritano säger:

- Så länge som behoven finns kommer vi göra allt för att hemmet ska kunna fortsätta ta emot barn som behöver hjälp.

Dolda vardagshjältar som gör skillnad

På kriscentret arbetar några ödmjuka hjältar. Det är föreståndarparet som vigt hela sitt liv till att hjälpa barnen. De har funnits på hemmet under alla 25 år och de tar sin roll på djupaste allvar. De upplever sig kallade och har vigt sitt liv åt dessa övergivna och ofta utsatta barn.

Vi har mött dem vid flera tillfällen och de sätter aldrig sig själva i första rummet. Det finns en påtaglig atmosfär av värme från anställda och volontärer. De är verkligen riktiga vardagshjältar. Jag tänker även på kokerskorna, städpersonalen, föreståndare, terapeuter och volontärer. De har tillsammans skapat en god miljö för barn att växa upp i. Jag skulle tro att det många gånger behövs "superkrafter" för att klara av detta dagliga arbete men vad jag vet har de inga sådana krafter till förfogande. Däremot tror jag att de alla lever i en kallesse att göra skillnad och att Gud är med och ger dem det de behöver. De drivs av en stor kärlek till barnen. Precis som Dr. Mukwege och Nadia Murad är hjältar i de uppdrag som de finns i. De är alla människor som vill göra gott och i den uppgiften behövs vi alla.

VÅR JULINSAMLING HAR BÖRJAT!

Ge en julklapp som kan förändra liv och du får ett fint gåvobevis att ge bort.

Nu är det november och även om det känns avlägset så närmar sig julen. Jag tror att vår givmildhet under adventstid är ett uttryck för hur vi önskar att världen skulle vara och under julen vill de flesta av oss göra lite extra för människor omkring oss. Vi vill även i år erbjuda er att ge bort meningsfulla, ja till och med livsavgörande julklappar till de som inget har. Vi hoppas att många vill vara med och bidra.

Julklappar i alla ära, men att få äta sig mätt, gå i skolan, få en symaskin eller ett djur som hjälp till försörjningen, tycker vi är några av de bästa julklappar som man kan ge.

I brevet "Julklappstips" kan du läsa mer om hur du kan vara med och göra skillnad denna jul.

Tack för att du står med oss i vårt arbete!
Gud välsigne dig!

Med varma hälsningar

BarnSamariten

Kortebovägen 48, 564 33 Bankeryd
Tfn 036-37 79 00, E-post info@barnsamariten.se, www.barnsamariten.se
Bankgiro 901-1305 Plusgiro 90 11 30-5 Swish 9011305