



ETIOPIEN

Utbildning för livet

Augusti betyder skolstart i Sverige. I Etiopien börjar våra elever skolan i september. Vi arbetar och önskar att fler barn och ungdomar ska kunna ta nya steg mot framtiden, att de ska få kunskap för livet, kunna påverka sin egen situation och bli medvetna om sina rättigheter. Tack till alla skolfaddrar och gävogivare som gör det möjligt för oss att driva skolorna i Etiopien. Vi vet att utbildning är en viktig nyckel till en bättre framtid för de fattiga.

Över 3000 elever står på kö för att bli inskrivna i skolorna under läsåret 2018/2019. Det är många drömmar som kommer att slå in för barn och ungdomar och även för familjerna. Att gå i skolan är inte självklart för alla även om det borde vara det. Barnen som väntar på att få en plats i någon av byskolorna kommer från landsbygden och har långt till närmaste statliga skola.

Förväntan är stor

Minns du pirret i magen när man skulle gå första dagen till skolan efter sommarlovet? Det fanns förväntan och nyfikenhet i luften. Man funderade över vilka klasskamrater och vilket klassrum man skulle få. På samma sätt är det nyfikenhet och

förväntan hos barnen som väntar på att få bli inskrivna i byskolorna.

En del barn promenerar mycket långt för att komma till skolan, andra barn finns på närmare avstånd. Stamspråken och även folkslagen varierar. Det är spännande när man tänker på olika elever som rymts på skolområdena under fredliga förhållanden. Även om det funnits motsättningar mellan folkgrupper periodvis så har det inte påverkat eleverna och undervisningen i byskolorna.

Mycket finns att göra när 750 miljoner människor i världen inte kan läsa en bok eller skriva sitt namn, majoriteten av dem är kvinnor. Cirka 39 000 flickor gifts bort varje dag mot sin vilja. Vi behöver stärka flickornas situation. Utan utbildning har kvinnor mindre möjlighet att stärka sin ställning i samhället. Förra året var det över 60% flickor som gick i byskolorna. Flickorna är mycket motiverade och ambitiösa.

En del i projektet handlar om att motivera föräldrarna att ändra attityden till utbildning och uppmuntra dem till att flickorna ska få samma möjlighet som pojkarna. Att engagera föräldrar, byledare och kommunledare har lett till många positiva effekter. Föräldrarnas stöd och engagemang har varit viktigt för långsiktigheten i projektet.

Mötet med Wutete

Vid ett av mina besök träffade jag en flicka som berättade sin historia för mig, vi kallar henne Wutete. Wutete kom från en liten by i närheten av en av våra byskolor och hon promenerade ungefär 40 minuter för att komma till skolan varje dag. Hennes pappa hade bestämt att hon skulle bli bortgift med en äldre man. Hon ville absolut inte gifta sig med honom vilket också skulle innebära att hon skulle flytta till mannens by. Hon var förtrivlad. Hon var bara 14 år gammal och hon ville bo med sin familj och fortsätta gå i skolan.

Tack vare att hon vågade berätta för en av lärarna om sin situation kunde man söka upp familjen och samtala med pappan. Betoningen lades på att flickan skulle kunna lära sig att läsa och skriva och på så sätt även kunna hjälpa sin familj med att läsa om sina rättigheter. Hon skulle ges möjligheten att studera vidare om hon gjorde ett bra resultat. De försökte få pappan att se att det är en möjlighet som kommer att hjälpa hela familjen. Pappan behövde tid att tänka och sedan kom beskedet. Wutete skulle få gå i skolan. Han hade sagt till den blivande mannen att hon skulle ges möjligheten att få det bättre än vad de som familj hade haft det.

Pappan hoppades även att få lära sig att skriva sitt namn när hon kom hem med kunskap. Tänk att så lite betyder så mycket. Samtal, dialog och respekt är grundstenar för att nå byfolket och för att kunna få dem att ändra sina attityder och gamla traditioner till förmån för att stärka flickornas situation. Vi är på god väg och resultatet av flickornas närvaro i skolan är slående, men fortfarande kvarstår mycket.

Insatser ger resultat

Vi har nu bidragit till utbildning i Etiopien under flera år och resultatet syns. Flera av barnen som gått i byskolorna har gått vidare till högre studier och idag finns de på universitet och på gymnasier.

En av våra första elever i Etiopien var Tayech. Hon började i byskolan i Entaye och var mycket duktig. Hon avslutade grundskolan och utbildade sig till lärare. Hon drömde om att kunna utbilda flickor på samma skola som hon själv gått på. Tayech är mycket omtyckt. Vid sidan av sitt arbete har hon studerat vidare på universitet. Hon finns idag med i styrelsen för den organisation som vi samarbetar med. Hon är nygift med en man som respekterar henne och ser upp till hennes ambitioner.

När vi får dessa berättelser motiverar och inspirerar det oss. Flickans föräldrar är analfabeter och lever kvar ute på landsbygden, men de är

oerhört stolta över sin flicka som varje vecka skickar dem pengar som hjälp till mat. Hon visar på detta sätt tacksamhet för att de lät henne studera och för att de trott på henne. Hon är en fin förebild för många andra flickor som kämpar i det mansdominerande samhället.



Tayech är även en förebild för familjer som släpper sina flickor till skolan i hopp om att de ska kunna vara med och förändra deras familjesituation.

Fem byskolor

Idag bidrar vi till driften av fem byskolor. Målet är att så många som möjligt ska få utbildning för att själva kunna påverka sin situation och förhoppningsvis kunna lyfta sig ur fattigdom. Vi drömmer om att kunna ta ansvar för ytterligare en skola som behöver stöd, men just nu finns inte möjligheten. Behoven är stora!

- Genom er insats blir läs- och skrivkunnighet möjlig.
- Genom er insats ges elever möjlighet att läsa vidare till högre studier.
- Genom er insats stärks by- invånarnas tro på sig själva och på sina barn.
- Genom er insats stärks flickornas situation i byarna.

Med andra ord – NI BEHÖVS!

Vi har valt att lägga med ett extra blad med lite axplock från verksamheterna i Etiopien. Hoppas att dessa bilder ska tala, inspirera och uppmuntra er. Att få förmedla hopp till människor som inget har betyder allt.

Tack för vad ni gör och så vill jag önska er det bästa, Guds välsignelse!

Med varma hälsningar

Britt-Marie Ström
Verksamhetsledare

BarnSamariten

Kortebovägen 48, 564 33 Bankeryd
Tfn 036-37 79 00, E-post info@barnsamariten.se, www.barnsamariten.se
Bankgiro 901-1305 Plusgiro 90 11 30-5 Swish 9011305